

# **ΜΑΘΗΤΕΣ, ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΞΑΝΑ!**

Χαιρετίζουμε τις δεκάδες καταλήψεις της τελευταίας περιόδου και την μαζική κινητοποίηση των μαθητών και μαθητριών στις 31/01. **Με πάθος κι ενθουσιασμό, από κοινού με τους φοιτητές και τους αδιόριστους εκπαιδευτικούς, έδωσαν απάντηση στα σχέδια της Υπουργού Παιδείας για εξίσωση των πτυχίων των ιδιωτικών κολλεγίων με αυτά των δημοσίων πανεπιστημίων και την ολοκλήρωση του Νέου Λυκείου. Ακόμα, διεκδίκησαν αύξηση της χρηματοδότησης και κάλυψη των αναγκών για τα σχολεία τους, τα οποία μαστίζονται από ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό κι εξοπλισμό, να μην περάσει η βάση του 10 που είναι στα σκαριά, να μην υπάρξει καμία μείωση εισακτέων ή διαγραφή φοιτητών.**

As δούμε όμως λίγο πιο αναλυτικά την ουσία του νόμου που πέρασε. Η δυνατότητα επαγγελματικής εξίσωσης του διπλώματος ενός ιδιωτικού κολλεγίου με το πτυχίο ενός δημόσιου πανεπιστημίου εν τέλει απαξιώνει και αξιοποιείται εις βάρος του δεύτερου. Εκτός της αντικειμενικής αλήθειας, ότι η προσπάθεια και οι θυσίες που απαιτούνται στο «σήμερα» για τη λήψη ενός πτυχίου (που ξεκινάνε και από το σχολείο και τις Πανελλήνιες) –ειδικά για τα πιο ταξικά κομμάτια των μαθητών και των φοιτητών (αυτών που δεν έχουν να πάνε φροντιστήριο ή θα χρειαστεί αργότερα να δουλέψουν για να σπουδάσουν)– εκμηδενίζονται, όταν ταυτίζονται με ένα αγορασμένο πτυχίο, η εξίσωση έρχεται να εμβαθύνει και να εμποδώσει μια λογική, η οποία θέλει τα πτυχία να αποτελούν ένα ακόμα προσόν στον ατομικό φάκελο προσόντων του αποφοίτου, μαζί με επί πληρωμή σεμινάρια, πιστοποιήσεις κλπ. Καταντάει την παιδεία ένα εμπόρευμα που η αξία της και οι δυνατότητες που δίνει σχετίζεται με το πόσο ακριβό είναι.

**Φοιτητές, εκπαιδευτικοί και μαθητές βρέθηκαν λοιπόν και πάλι στους δρόμους από κοινού. Όχι απλά γιατί «έτυχε» να συμπίπτουν τα αιτήματά τους, οι φοιτητές να υπερασπιστούν τα «ισχυρά» τους πτυχία, οι μαθητές την βελτίωση της καθημερινότητας στο σχολείο και τα μελλοντικά τους ιδρύματα και οι εκπαιδευτικοί τη «προνομιακή» θέση τους στη λίστα (α)διορισμών αλλά γιατί από κοινού τους ενώνει η πάλη για δημόσια και δωρεάν παιδεία στο ύψος των αναγκών τους, για μόνιμη και σταθερή δουλειά με αξιοπρεπείς όρους. Γιατί δεν γίνεται να μένουν απλοί θεατές, τη στιγμή που τα πανεπιστήμια επιχειρηματοποιούνται, τα σχολεία υπολειπούνται, η γνώση πωλείται με το τεμάχιο, τα εργασιακά δικαιώματα πηγαίνουν στα τάρταρα με τους εκπαιδευτικούς να βρίσκονται μονίμως με μια βαλίτσα στο χέρι.**

**Το εκπαιδευτικό κίνημα (μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί), άμεσα είναι αναγκαίο να κορυφώσει τον αγώνα υπερασπίζοντας το δημόσιο σχολείο, τα μορφωτικά κι εργασιακά δικαιώματα ενάντια στους ταξικούς φραγμούς. Οι μαχητικές φοιτητικές, μαθητικές κινητοποιήσεις από κοινού με τους εκπαιδευτικούς δημιουργούν την δυνατότητα να ορίσουμε εμείς το σκηνικό στην εκπαίδευση! Για το ενιαίο, δημόσιο και δωρεάν, δωδεκάχρονο σχολείο, για όλους χωρίς διακρίσεις και με ίσες ευκαιρίες. Να αμφισβητήσουμε τις κυρίαρχες επιλογές που χειροτερεύουν ακόμη περισσότερο το σχολείο, τη μόρφωσή μας, την ζωή μας. Και αυτή η υπόθεση δεν αφορά απλά τους μαθητές, δεν αφορά απλά τους φοιτητές, δεν αφορά απλά τους εκπαιδευτικούς. Είναι μια υπόθεση που μας αφορά όλους και όλες γι' αυτό και έχει αξία να παλέψουμε από κοινού!**

Παίρνουμε τη σκυτάλη από τις μαζικές τοπικές κινητοποιήσεις και συνεχίζουμε σε **πορεία στο κέντρο της Αθήνας, τη Δευτέρα 10/02 στις 11:00 στα Προύλγαια!** Συνεχίζουμε τον αγώνα μας με καταλήψεις στα σχολεία μας και κοινούς συντονισμούς με τα υπόλοιπα σχολεία για τις επόμενες μάχες! Καμία υποχώρηση παλεύουμε για την παιδεία και τη ζωή που μας αξίζει μέχρι τέλους!

- **δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλους και όλες!**
- **Επέκταση του ασύλλου στα σχολεία! Καμία σκέψη για ποινικοποίηση των καταλήψεων**
- **Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στο ύψος των αναγκών μας! Όχι στα διαλυμένα σχολεία χωρίς καθηγητές και χωρίς υλικοτεχνικές υποδομές!**
- **Απόσυρση του νόμου Γαβρόγλου! Να μην κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο της Κεραμέως που συνεχίζει την πολιτική του!**
- **Κοινή πάλη μαθητών – φοιτητών – εκπαιδευτικών για μόρφωση, δουλειά και ζωή με δικαιώματα**
- **Δε θα γινόμαστε πατίνι για να σπουδάσουμε αυτό που θέλουμε! Ο ελεύθερος χρόνος είναι δικαίωμα όλων μας! Απαιτούμε ανθρώπινους ρυθμούς ζωής!**
- **Ελεύθερη πρόσβαση για όλους και όλες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση!**



ΝΕΟΛΑΙΑ  
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ  
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ

παρεμβαίνει στον

